



1914-1918
**THE WESTERN FRONT
ASSOCIATION**
Nederland

De Grote Oorlog

is een uitgave van de Western Front Association Nederland
en verschijnt tweemaal per jaar.

Redactieadres:

Nederlands Ontwerp bv
Marius van Leeuwen
Dahlialaan 33, 2111 ZM Aerdenhout
E-mail: marius@nederlandsontwerp.nl
Telefoon: 023-524 34 89 / 0654 625 634

Redactie:

Marius van Leeuwen, Alfred Staarman,
HuibHzn Steketee en Mathieu Willemsen

Medewerkers aan dit nummer:

Leo van Bergen, Jet van Bruggen, Bas de Groot, Hans van
Lent, Hans van Lith, Rian van Meeteren, Robbert Schulze,
Waldemar Ysebaert, Eric R. J. Wils, Fred van Woerkom

Vormgeving:

Nederlands Ontwerp bv, Aerdenhout, Marius van Leeuwen

Drukwerk:

Drukkerij Ten Brink, Meppel

Omslag:

Kaiserjäger in de Dolomieten met in de achtergrond de Drie
Zinnen. Schilderij in het Kaiserjägermuseum in Innsbruck.
Zie pagina 3. Foto: Marius van Leeuwen

Illustraties:

De redactie heeft geprobeerd rechthebbenden op
copyright te bereiken. Mocht er desondanks toch een opname
zonder voorkennis zijn afgedrukt, dan verzoeken wij u
contact op te nemen met de redactie.

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming
van de redactie worden overgenomen. Artikelen in dit blad
geven uitsluitend de opvatting van de auteur weer.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken
niet op te nemen, te bekorten en/of te redigeren.

De Grote Oorlog is het verenigingsblad van de Western Front
Association Nederland en heeft als doel iedereen met belang-
stelling voor de Eerste Wereldoorlog te voorzien van gerichte
informatie. Tevens wil het als nieuwsbron en opinievormer
bijdragen aan de 'éducation permanente' over de Eerste
Wereldoorlog.

© De Grote Oorlog 2014

Lidmaatschap / abonnement:

Aanmelden als lid van de WFA Nederland of als abonnee op
De Grote Oorlog kan bij de secretaris:
Paul Lemmens
Petrusstraat 17
4834 WR Breda
06 249 87 817
secretaris-wfa@hotmail.com

Inhoud

- 3** Hans van Lent
WFA tussen Dolomieten en Piave
- 14** Jet van Bruggen
A Timbertown Folly
- 17** Hans van Lith
Bittere spot in 'Vriend over vijand'
- 19** WO1 in strips in Haarlem
- 20** Eric R. J. Wils
De Slag aan de Leie 1918
- 27** Leo van Bergen
Verdriet
- 28** Robbert Schulze
Wilhelm II, de Keizer die
zijn eigen vijand was
- 36** Marius van Leeuwen
Duizend bommen en granaten
- 38** Rian van Meeteren
Slaapwandelen of toch
een schuldvraag
- 40** Hans van Lith
Antwerpen slaat een brug
naar 1914
- 44** Waldemar Ysebaert
Vivenos poilus, cocorico!
- 49** Leo van Bergen
Geen graf, geen naam
- 50** Marius van Leeuwen
Op wandelschoenen
door leper
- 58** Mathieu Willemsen
Interview met Hans van Lent
- 60** Bas de Groot
Duitse Krijgsliederen 14-18
- 63** Leo van Bergen
Verlies
- 64** Fred van Woerkom
Poetry Corner 28

